

Fisketur

Sæsonens første aktivitet løb af stablen søndag den 26/8-18, med stor succes.

Vi havde planlagt en fisketur til Hovborg Fiskesø, men efterfølgende fælles spisning.

Vi mødtes kl. 15 ved fiskesøen, hvor dem der ville fiske straks gik i gang med at få klargjort udstyret. Lidt efter kom de sidste dryssende, og havde ca. samme tempo på da der skulle gøres klar til at fiske, men til sidst fik de også styr på det og kom så småt i gang med at kaste snøren ud.

Der gik ikke mere end en halv times tid før der var bid første gang. Det var Klaus der var så heldig at der var en der bed på krogen. Der blev hygget og snakket og slynget fiskeudtryk omkring mens vejret heldigvis viste sig fra sin bedste side og holdt stort set tørt hele dagen.

Da vores fisketid var gået, skulle der måles og renses, der var stor spænding da Klaus havde fanget 3 stk, mens Kristian havde fanget en enkel, men den så ud til at være en lang en af slagsen. Efter den endelige dom fra selve fiskesøes fatteren, blev det Kristian som blev vinderen af vores fiskekonkurrence.

Herefter gik turen mod Hejnsvig hvor vi havde fået lov til at låne Fam. Junkers hus til at få grillet lidt kød efter de mange anstrengelser ved fiskesøen.

Der blev ladet op med et slag bordtennis i garagen og kortspil i køkkenet.

Herefter fik vi lækker mad og dessert. Efter desserten havde SSU forberedt en lille opgave til deltagerne som gik ud på at gøre klubben og SSU bedre. Der skulle noteres de gode ting der var ved klubben, også var der åben for at komme med forslag til hvad der skulle laves om, eller hvad der skulle være mere af.

Vi lover at kigge det hele igennem, men det er nok ikke lige det hele der bliver en realitet i denne sæson.

Tak for et rigtig godt opstartsarrangement. Vi håber flere er klar til at komme til første holdkamp den 8. september. Hvor der også vil være hygge efter kampen. VI SES.





















