

Første fællerejse i sæson 2012-13 (Brønderslev)

Det er dagen derpå efter sæsonens første fællestur for U13-spillerne i Sjællandskredsen. Og selv om det var lidt svært at komme ud af sengen i morges, så må jeg indrømme, at jeg på alle måder har været temmelig imponeret af alle spillerne og deres måde at håndtere udfordringerne på – både på og udenfor banen.

Jeg håber, de synes, de har haft en god tur, også selv om DSB gjorde deres bedste for at spænde ben for planlægningen undervejs. Som I måske har fået at vide, så begyndte det i fin stil på udturen med forsinkelse fra Høje Taastrup Station. En forsinkelse, der voksede frem mod Århus, hvor vi pludselig fik at vide, at vores tog ikke kørte længere. Så ud med al bagagen, op af en pæn samling trapper og ned igen på næste perron, så vi kunne komme ind i et andet tog (med stop ved ALLE stationer), der kunne føre os til Aalborg, inden sidste stræk mod Brønderslev, hvor vi ankom med godt en times forsinkelse. Heldigvis var børnene ualmindeligt gode til at underholde dem selv undervejs, hvilket bl.a. betød, at vores træner, Mette og Jeppe og undertegnede blev vidner til en alternativ form for Gangnam-style-dans.

Hvis nogen af jer ikke ved, hvad det er, kan I få en smagsprøve af det her og så forestille jer det opført i en togkupé: (<http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0&feature=related>).

Om det var dansen, den forlængede rejsetid eller det faktum, at det kneb for rejselederen at finde den rigtige gåroute til hallen, hvor vi skulle sove, skal jeg ikke kunne sige, men da vi endelig nåede frem omkring 22:30, var alle temmelig møre (men fortsat i imponerende godt humør). Og det tog ikke mange minutter at få pakket ud, pustet luftmadrasser op og komme i seng. De fleste sov 23:15 og var sådan nogenlunde friske, da næste dag startede og det var tid til at gå på banen.

Her gik det som bekendt ganske godt, og især vil jeg gerne igen understrege, at alle børnene gjorde en rigtig flot indsats under turneringen, hvor både de rutinerede og de helt nye i E-rækken gjorde alt, og for manges vedkommende også mere, hvad man kunne forvente.

Samtidig vil jeg personligt gerne rose de to trænere, der havde travlt med at dække alle banerne, men coachet, det blev der, og børnene var gode til både at lytte og tænke selv, når modstanderne skulle udmanøvreres.

Derfor gik lørdagen også i lyntempo – kun afbrudt af spisepauserne, der bød på god, jysk husmandskost med alt fra tarteletter og fiskefileter og frikadeller i rigelige mængder, og jeg tror ikke, der var nogen af spillerne, som nåede at sulte undervejs.

Aftenen kom hurtigt, og hvad er mere naturligt efter en hel dag med badminton end at bruge aftenen på ... at spille lidt mere badminton. I det hele taget var det rart at opleve, at børnene generelt var rigtig gode til at blande sig på tværs af klubforhold uden klikedannelser.

Natten kom og, på trods af en solid gang snorken fra nogle af de få andre gæster i sovesalen, lykkedes det at få lidt mere søvne inden finalen søndag. Også den forløb nogenlunde gnidningsfrit, bortset fra at programmet skred flere timer, hvilket gav en temmelig hektisk afslutning på opholdet, hvor vi måtte bugsere spillerne i taxier til Brønderslev Station, så vi kunne nå bussen – hvilket, takket været det faktum at den sidste finale, som beordret ;-), blev overstået i to hurtige sæt, lige præcis lykkedes for alle.

Hjemturen gik også uproblematisk, og det var en fornøjelse for undertegnede at opleve, hvor få gange det egentlig var nødvendigt at agere "ham den sure". Jeres børn har krudt i bagdelen, men det er på en både god og sjov måde, som I kan være rigtig stolte over.

Sportsligt må konklusionen også være, at Sjællandskredsen er ganske godt kørende (hvilket lover godt inden Danish Junior Cup i efterårsferien). Vi vandt fire af fem kategorier og havde derudover flere podiepladser i samtlige kategorier. Ret godt gået med tanke på, at det var de bedste spillere fra hele landet, som var samlet i Nordjylland.

Turen har dog også givet lidt plads til et par overvejelser, som jeg lige vil dele med jer. Den vigtigste er nok, at vi fremover fra SBKR's side må understrege at spillere, der er tilmeldt fællesturen, SKAL deltage på hele fællesturen (både rejse og overnatning). Det er simpelt hen for svært at styre og planlægge, hvis spillerne spredes efter rejsen eller selv sørger for turen frem til turneringen. Samtidig koster det også lidt på det sociale, hvis de ikke er fælles om HELE oplevelsen. Der kan selvfølgelig være omstændigheder, som

betyder, at man ikke kan nå toget fra Sjælland, og så skal vi nok finde en løsning. Men ellers er reglen altså som beskrevet.

Den anden er, at jeg fremover vil forsøge at lægge lidt mere "luft" ind i rejseplanen, så vi fx ikke, som det var tilfældet i Aalborg på hjemturen, bogstaveligt talt var nødt til at løbe fra bus til toget. Det kan også betyde at jeg indlægger lidt mere tid inden hjemturen, så vi fx først rejser kl. 16, selv om de sidste kampe ifølge programmet starter kl. 12. Det kan, som vi så i Brønderslev hurtigt skride.

Som afslutning vil jeg igen på både egne og (er jeg ret sikker på) Jeppe's og Mette's vegne takke jeres børn for en rigtig sjov tur. Og jeg håber også, jeres børn er kommet glade (om end formentlig temmelig møre) hjem.

Planlægningen af næste fællestur til Fredericia den 9.-11. november er så småt gået i gang, og I vil høre nærmere inden længe.

Med venlig hilsen

Jesper Melgaard

Rejseansvarlig

SBKR

